



Fietsen heeft natuurlijk niet in de laatste plaats met benen te maken.



Zwarte pieten op een bakfiets.



Eén vader met drie kinderen. FOTO'S UIT 'THE DUTCH & THEIR BIKES'

In Nederland is het bijna altijd zonnig en warm. Het regent, stormt of vriest er bijna nooit. Tenminste zo lijkt het in het als een echt promotieboek geschreven en gefotografeerde boek van de Amerikaanse Shirley Agudo.

# Fietsend gidslandje

ANDRÉ KEIKES

**W**ij Nederlanders fietsen allemaal en overal. En we beseffen niet hoe bijzonder dat is in een wereld die steeds voller raakt met stinkende auto's. Fietshistoricus Kaspar Hanenbergh stelt dat Shirley Agudo ons de ogen opent met haar fotoboek 'The Dutch & their bikes', dat grotendeels in Amsterdam is geschoten. Zou het? Haar in het Engels geschreven boek lijkt toch in de eerste plaats bedoeld voor degenen die 'ons' nog niet kennen. Ze zullen ook het meest verrast opkijken van zo veel fietscultuur op zo weinig vierkante kilometers.

Want die bestaat echt in ons vlakke landje, waar het zo makkelijk trapt, inderdaad. Agudo laat het graag zien. En dan hebben we het over fietsende vaders en moeders met kinderen in zakjes, zitjes, bakjes, karretjes of bakfietsen, hondjes in mandjes, voorsorteerzakken voor rijwielen, overvolle fietsparkeergarages, ligfietsen, kratten en bakken aan het stuur of bloemetjes, bellen en lichten. En dan kijkt de gemiddelde fietsende Nederlander ook nog eens met zo'n blik van: 'Raar, moi?'

## Gidslandje

Het zonnige beeld dus. Harde wind, toch geen onbekend fenomeen in de polder, striemende regen of baggeren door sneeuwresten, daar doen Agudo's Nederlanders nauwelijks aan. Van haar mo-



De vroegere koningin Juliana op de fiets op Schiermonnikoog. FOTO ANP

gen we gerust weer gidslandje zijn, met onze 35.000 kilometer aan fietspaden. En dan ga je natuurlijk niet de nadelen opsommen.

Het is een maffe plek, dat kleine Nederland, waar mensen zware boodschappentassen vervoeren op hun *bike*, maar ook schragen,

boekenplanken, stoelen, ladders, kratten sinaasappels, koffers of zelfs hun nieuwe Mac. En wordt het echt wat te veel, dan is er de

bakfiets. Voor verhuizingen en koters. Al voortbewegend hebben we ook nog aandacht voor onze mobieltjes en passerende langbenige landgenoten, want fietsen heeft natuurlijk niet in de laatste plaats met benen te maken.

Shirley Agudo, voor in het boek zelf geportretteerd in zo'n gele banaan-ligfiets, wil maar wat graag dat onze fietscultuur de wereld verovert. Fietsen heeft namelijk alleen maar voordelen, weet zij. Het brengt mensen bij elkaar, niemand voelt zich er te goed voor - kijk maar, zelfs de oude koningin Juliana deed het -, het is goed voor de gezondheid, het houdt de lucht schoon en het is bovenal leuk.

En dan blijkt de vroegere VS-president John F. Kennedy ook ooit nog gezegd te hebben: 'Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride'. Kijk, daarmee trek je pas een Amerikaan over de streep. En om het af te maken voegde Agudo talloze weetjes en weblinks toe.

## Amsterdam

Dat Agudo in de regio Amsterdam woont en hier vooral fietst, heeft wel een beetje haar blikveld beperkt. Van de zevenhonderd foto's is het overgrote deel gemaakt in Amsterdam, met wat kleine uitstapjes naar Groningen, Den Haag en Utrecht, waar de mensen warrampel ook op fietsen zitten.

Pas achterin beweegt ze zich nog even naar de *countryside*, waar ze mensen in klederdracht op de fiets aantroef. Echt een land van blijde peddelaars.



Shirley Agudo - *The Dutch & their bikes*  
Scriptum publishers/Xpat.nl,  
Schiedam, Engelstalig,  
352 blz., 29,90 euro



De fietsende Nederlander kijkt met zo'n blik van: 'Raar, moi?'



Uitzonderlijke ontwerpen. De fiets werd een designding.



Grachten en fietsen, ze kunnen niet zonder elkaar.